

**zondag 14 juni 2008, 10.00 uur Eindhoven, Joh-kerk
zondag 1^e na Trinitatis, Spr. 8, Mc 10, Mc 12, 1 Joh. 5**

welkom door ovd, mededelingen

zingen: Lied 726: 6 (God uit God, Gij eerstgeboren)

bemoediging en groet

kyriegebed 3 x afgewisseld met responsie piano/zang Ld 367E

zingen: Gloria, Lied 146C: 7 (Roem dan, gij mensen en lofzingt tezamen)

introdunctie

gebed bij de opening van het woord

lezen: Spreuken 8: 22 t/m 31

zingen: Ld 513: 1, 4 (God heeft het eerste woord)

lezen: Mc. 10: 17 t/m 18

muziek, piano 1 couplet van Ld. 405 (Heilig...), zonder zang

lezen: Mc. 12: 28 t/m 31

muziek, piano nogmaals 1 couplet van Ld. 405 (Heilig...), zonder zang

lezen: 1 Joh. 5: 1-11,

zingen: Ld 405: 1, 4 (Heilig, heilig, heilig)

prediking 'Trinitatis'

piano 4 x Ld 653 (U kennen uit en tot U leven)

zingen: Ld 442: 1 (Op U mijn Heiland)

gebeden

zingen: Ld 705: 1 (Ere zij aan God de Vader...)

zingen: Ld 23B: 5 (De Heer is mijn herder, Hem blijf ik gewijd)

zegen met pianospel nogmaals 1x couplet 23B