

## ***Aanvangswoord***

Het is de derde zondag van de veertig dagen waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. We laten op onze tocht door de woestijn allerlei vragen op ons af komen. Hoe zouden mensen als wij tot een bron kunnen worden, van levend water nog wel? En moeten we daarvoor eerst de waarheid over ons eigen leven onder ogen zien? Ziet de Eeuwige ons eigenlijk wel zitten? Laten we maar eerst licht maken, ontleend aan de Paaskaars.

## ***Aansteken kaarsen op tafel aan de Paaskaars***

### ***Bemoediging en drempelgebed***

Al ons vertrouwen en al onze hoop  
vatten wij samen in één enkel Woord:

**de Naam van de ene,  
de stem die ons weglokt  
uit het vergeefse bestaan  
zijn ogen laat vallen  
op een mens zoals wij.**

Fluister jouw Naam  
in de bron van het leven  
dat die naar ons echoot  
wie Jij voor ons zijn wilt.  
Dan zullen wij weer weten  
dat wij jouw mensen zijn,  
in jouw Naam geborgen.  
Amen.

## ***Gebed voor de nood van de wereld***

### ***Behoed en bewaar jij ons lieve God, gelezen en gespeeld***

**Eerste lezing:** (Eliezer, zoekt namens Abraham een vrouw voor Isaak en bij een bron wacht hij af) Gen. 24:14-21

**Toelichting:** bij de bron

**Evangelielezing:** Joh. 4:5-26

### ***Toelichting***

### ***Muziek***

### ***Gebeden***

#### ***Onze Vader***

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.

### ***Muziek***

***Wegzending en zegen.***